



Voor u op het scherm weer een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Baby Hope. In deze nieuwsbrief brengen we u met plezier weer op de hoogte van ontwikkelingen in projecten, beurzen, donaties en dergelijke. Zodat u zich blijvend betrokken zult voelen bij de Stichting!

Bestuursnieuws

In herinnering aan Bennie Ahlers

Op zoek naar mijn eerste kennismaking met Bennie, kwam ik dit tegen in een nieuwsbrief van 2008:
Bennie, onze contactpersoon bij de Stichting Gambia Aid Foundation schrijft:

“Het kraamziekenhuis is nu 5 jaar oud en we begonnen met enkele baby's per dag. Nu, de laatste keer dat ik er was, waren er in 12 uur tijd al 14 baby's gezond ter wereld gekomen. De moeder- kindersterfte is met maar liefst 80% afgenomen wat ook een heel goed resultaat is.

Op dit moment is het ziekenhuis eigenlijk al weer te klein, maar ja.....wat kun je er aan doen. Uit alle hoeken komen de hoogzwangere vrouwen meestal uren en soms dagen lopen, naar dit ziekenhuis om er te bevallen. De moeders komen aan en moeten dan buiten rond het ziekenhuis blijven. Pas als de weeën beginnen te komen, mogen ze naar binnen en dan worden ze opgenomen in de kraamzaal. Als de baby geboren is, dan mogen ze 3 uren uitrusten op een bed in de andere zaal.

Voor geboortes met complicaties, is een aparte ruimte waar men kan blijven.”

In die tijd kwam Bennie bij ons in Sint Jans klooster. Ik was net begonnen als deponhouder en Bennie kwam alles ophalen. In Coevorden ging het in de container en dan werd het verscheept naar Gambia. Wat een verhalen kwamen los, over zijn contacten met de mensen daar, zijn belevenissen en wat hij allemaal had opgezet aan projecten. Het babyziekenhuis, ondersteuning aan andere ziekenhuizen, naaiateliers voor gehandicapte vrouwen, kaarsenmakerijen. En ik heb nog lang niet alles genoemd. Het was fijn om te horen hoe hij het in Gambia geregeld had – iemand aangesteld die zorgde dat alles uit de containers goed bij de projecten kwam en ook zo dat er geen extra geld bij de douane betaald hoefde worden. Bennie ging helemaal voor Gambia, nooit was het hem te veel. Zo zat hij vele malen bij ons aan de koffie, als de auto en de aanhanger weer goed waren volgestouwd. (Foto) En altijd aandacht voor onze jongsten, als het kon nog even voetballen op het gras.

De laatste jaren ging Bennies gezondheid achteruit. Het ging allemaal niet meer zoals hij graag wou, het lukte niet meer. Maar het werk ging wel door – eerst met hulp van Marc en Marek, later ook anderen. We waren blij dat zijn vriend een vrachtwagen kocht en een andere vriend die kon besturen. Zo werden nog steeds de materialen opgehaald en ging het werk door. Dat gaf Bennie uiteindelijk ook rust – het werk in Gambia gaat door.

En nu moeten wij hem missen – maar veel meer wordt hij gemist in zijn familiekring! Ook van onze kant wensen we Annie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies een plek te geven.



Brabbels/spullenschenken:

Onze adressen - van alle inzamelpunten - staan op www.brabbels.com en op <http://www.spullenschenken.nl/> . Nu willen we graag weten hoe de mensen bij ons terecht komen - via onze eigen site of via de andere 2 sites. Willen jullie de komende tijd dit eens navragen als er materialen worden afgeleverd? We horen het graag!

Nieuwsbrief uitbrengen:

We gaan ons best doen om 4 keer per jaar een nieuwsbrief te maken. En we vinden het leuk als er ook nieuws van de inzamelpunten in komt. Dus als je iets wilt delen met de lezers van de nieuwsbrief, ervaringen of tips - mail het ons.

Interview met een vrijwilliger:

Ook kwamen we in een oude nieuwsbrief een interview tegen met een inzamelpunt. Dat lijkt ons leuk om weer mee verder te gaan. Wil je meedoen aan een interview? Meld het ons.

Nieuws van inzamelpunten:

In de afgelopen maanden zijn weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:

Gestopte inzamelpunten:

Utrecht – Carla, Millingen aan de Rijn – Sigrid, Soest – Ilse, Brummen – Trees, Purmerend – Anouk, Stadskanaal en Boven Pekela – Rianda, Veenendaal – Esther, Spaubeek – Shirley, Nijmegen – Marrit, Tricht – Annelies, Heerlen – Linda.
Hartelijk dank voor jullie inzet.

Gestarte inzamelpunten:

Oosterwolde – Mannie, Wijchen – Touchlife massagepraktijk, Tholen – fam. vd Velde, Poortvliet – fam. Coppoolse, Scherpenisse – fam. Goeree, Sint Annaland – fam. Moerland, Sint Philipsland – fam. Neele, Alblasserdam – Willianne, Doesburg – Martine, Dokkum – Femke, Stadskanaal – Bonnie, Schagen – puur verloskundigen, Rotterdam – Marlene, Delft – Janneke, Mijnsheerenland – Madelon, Stevensweert – Monique, Brummen – Susanne, Purmerend – Sandra.
Veel plezier met inzamelen!

Vrijwilligers gevraagd:

- We willen graag een linkenpagina op de website, daarbij kunnen we ook hulp gebruiken.
- Voor een betere spreiding van de inzamelingspunten zijn wij op zoek naar vrijwilligers die kraammaterialen in ontvangst willen nemen in of in de buurt van Bergen of Schoorl, Barendrecht, Beverwijk, Boxmeer, Castricum, Haarlem (oost of zuid), Heemstede, Hilvarenbeek, Hippolytushoef, Kerkrade, Maassluis, Naarden Raamsdonkveer, Rotterdam, Sittard, Sneek, Vleuten, Weesp, Wijk bij Duurstede en Zaandam.
- Ook zijn wij dringend op zoek naar mensen die 1 x per kwartaal de materialen willen ophalen bij een aantal inzamelingspunten in hun provincie (rondom Volendam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam, Ede/Ederveen en Tiel) en ze vervolgens naar een depot willen brengen!

Voelt u er iets voor om vrijwilliger te worden voor Stichting Baby Hope, neem dan contact op met één van de bestuursleden via info@stichtingbabyhope.org. Wij nemen u graag in ons midden op!

Bent u nog op zoek naar een leuk kado? We hebben nieuwe puzzels in huis (bestellen kan via info@stichtingbabyhope.org):



Een nieuw depot, nieuw contactpersoon.

Wat was het schrikken toen we december 2013 te horen kregen dat we vrijwel direct weg moesten uit ons depot in Nijmegen. In minder dan een maand tijd moest ons hoekje leeg, iets waar met name mijn voorgangster Jolanda zichzelf enorm hard voor ingezet heeft.

Daarna volgde een periode van zoeken, rond bellen, adverteren op social media, in supermarkten en ik schreef zelfs de regionale krant. Helaas mocht dat allemaal niet baten. Ondertussen toonde Jolanda behoorlijk wat organisatie talent om de inzamelpunten toch maar op tijd leeg te laten halen, rechtstreeks door verschillende projecten die we anders via het depot zouden bevoorraden.

Half augustus vorig jaar kreeg ik een whats-app berichtje van Jolanda. Met haar had ik al vaker gesprekken gevoerd over haar overwegingen om te stoppen als contactpersoon. Door privé omstandigheden was het voor haar nu tijd geworden om het stokje over te dragen. Een stokje dat ik graag van haar overneem. Mijn naam is Rianne, 29 jaar. Ik ben getrouwd met Remon, die via mij transportvrijwilliger werd voor de regio Nijmegen, en samen hebben we 2 prachtige zoons; Stan van 3 en Alex van 1,5 . Sinds 2008 ben ik inzamelpunt; via mijn werk als kraamverzorgster zat ik natuurlijk bovenop het vuur en mede door de sorteervonden op het depot, raakte ik steeds meer betrokken bij de Stichting.

Met Jolanda maakte ik een afspraak om wat dingen door te spreken over de hele organisatie achter de schermen en na een mailtje ter kennisgeving, ben ik officieel het nieuwe contactpersoon in de regio Nijmegen.

In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten in de zoektocht naar nieuwe opslagruimte. Met een school in Wijchen was ik al in gesprek over mogelijke opslagruimte toen Petra van Oorschot, inzamelpunt in Uden, vertelde over een leegstaande kerk in Uden. Daar huisvest reeds een kledingbank, maar wellicht zou er voor ons ook een hoekje vrij zijn; het was immers een enorm gebouw. Petra nam er op een zaterdagochtend polshoogte en trof toevallig meteen de penningmeester, die onmiddellijk erg enthousiast was. Deze meneer toonde Petra direct de ruimte die ze nog 'over' hadden en beloofde onze vraag voor te leggen aan het bestuur. Twee weken later kwam het verlossende telefoontje: we hebben nieuwe opslagruimte in de Pius kerk in Uden! Wat zijn we daar onvoorstelbaar blij mee!! Zoals ik al zei, huisvest deze kerk ook de kledingbank van Caritas. De stichting stelt zich ten doel helpen van minderbedeelden hier en op andere plaatsen op de wereld. De kerk is eigendom van een bouwbedrijf en hoewel er ooit plannen waren voor de sloop en nieuwbouw van een appartementencomplex, zal de kerk de komende 2 jaar nog niet ophouden te bestaan en staat het inmiddels deels op de monumentenlijst.

Nadat er wat laatste details doorgesproken waren, werd duidelijk dat het gehele altaar tot onze beschikking staat; een enorm oppervlakte!! Omdat er al jaren niemand op dat altaar is geweest, was een ochtendje schoonmaken er absoluut geen overbodige luxe. Gewapend met industriële stofzuiger, dweil en heel wat emmers sop, trokken Petra en ik ten strijd. Grijs-zwart werd weer glanzend wit marmer, wat 'ons' altaar nog mooier maakte dan hij al was. Een zeer eervolle klus!!

Nieuwe ruimte, dus tijd voor een nieuwe ophaalronde. Eind november reed Remon de eerste 2 ophaalrondes en inmiddels staan de eerste spullen alweer in het depot.

Vanuit dit depot hoop ik weer een hele tijd vooruit te kunnen met en voor de stichting. Een nieuw depot en voor mij een nieuwe uitdaging als regionaal contactpersoon; ik heb er enorm veel zin in, dus blijf verzamelen en jullie gaan vast nog vaker van me horen!!

Rianne

Dit was al het nieuws vanuit het bestuur. Met onder andere dus een nieuw depot in Uden waar we heel blij mee zijn!

hartelijke groet,
Marieke, Sandra en Mathilde

Flyers

De nieuwe flyers zijn binnen. Wil je een nieuwe stapel in huis? De kosten zijn: 500 flyers voor 4 euro. De verzendkosten komen daar nog bij: dit kan op verschillende manieren - via DHL komt er dan €5,- of €5,75 bij, via Kiala €3,95 en via PostNL €6,50.

Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org

Beurs

Op 29 maart jongleden hebben we een **Belly- en Babydag** gehouden voor aanstaande en jonge ouders. Tijdens deze dag waren 20 standhouders aanwezig om de ouders te informeren over alle mogelijke zaken omtrent zwangerschap, bevallen en baby's. Gedurende deze dag hebben we aandacht gevraagd voor de Stichting Baby Hope. De belangstellenden konden tijdens deze dag tweedehands baby-, peuter en zwangerschapskleding kopen. De opbrengst was € 100,00, welke wij geschonken hebben aan het project van Ellen Plaschek. Dit is ten behoeve van een kraamkliniek in Gambia. Als kinderopvang zijn wij ons ervan bewust, dat de kraamzorg in Nederland uitstekend is, maar in andere delen van de wereld ernstig tekort schiet. We zijn daarom blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit mooie project. Met vriendelijke groet,

Team Kinderopvang Onder de Pannen



Zwanger en Zo Event gehouden op 18 april te 's-Gravenzande.

Voor de 1^e maal werd in De Brug te 's Gravenzande het Zwanger en Zo Event gehouden.

Mirjam van der Vliet (inzamelpunt Wateringen) stond er met haar bedrijf Happy Belly's, Danielle van der Stap (inzamelpunt de Lier) stond er met haar praktijk De Vlindertuin en Lonneke van den Berg (inzamelpunt Naaldwijk) samen met Sacha Salomonsson (inzamelpunt Den Haag/Wateringseveld) namens onze stichting.

De drie stands stonden dicht bij elkaar zodat Lonneke en Sacha er niet alleen voor stonden en ze gezamenlijk onze Stichting konden promoten. Daniëlle stond iets verder op en kon Stichting Baby Hope dan nog een keer onder de aandacht brengen.

Er is flink geflyerd en een puzzel verkocht, de dames konden terugkijken op een geslaagde beurs!



Kraammarkt Wilhelmina ziekenhuis te Assen

Wendy Weelink (inzamelpunt in Beilen) schrijft: Op zaterdag 18 april 2015 was de jaarlijkse kraammarkt in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Deze begon om 10.30 uur. In de centrale hal van het ziekenhuis stonden allemaal kraampjes waar verschillende bedrijven zich presenteren aan het zwangere of net mama geworden publiek. Stichting Baby Hope staat hier ook elk jaar om iedereen te attenderen op wat wij als stichting doen. Elk jaar sta ik er samen met mijn mede inzamel collega Patricia Boer uit Assen. Helaas was zij deze keer geveld door een keelontsteking en heb ik er alleen gestaan (heb je wel gemist Patricia). De kraammarkt werd goed bezocht en was weer een groot succes.



SKIK Babyfair Joure 29 mei

Diana Paulusma (inzamelpunt in Jirnsum) vertelt: "Het is was een mooi opgezette babyfair.

Er zijn allemaal flyers uitgedeeld om mensen attent te maken op de Stichting Baby Hope. Kraamzorg de Kraamvogel stond naast mij en heeft ook paar folders mee genomen. Zij zou het ook verspreiden en als ze wat had bij een inzamelpunt inleveren.

Ikzelf organiseer het Mama Café in Jirnsum en straks een ontmoetingsplek voor jonge (aanstaande) ouders in Grou.

Hier maak ik ook veel reclame voor de Stichting Baby Hope. En jonge ouders kunnen tijdens het Mama Café en straks ook in Grou daar ook hun overgebleven kraammaterialen inleveren. Meer informatie over het Mama Café is te vinden

op www.praktijkvoormoederenkind.com . "

Diana had puzzels en knuffels te koop, maar helaas niks verkocht. Wel goede promotie voor Stichting Baby Hope en daar zijn we ook blij mee!

Dé markt over zwangerschap en jonge gezinnen in het Westfriesgasthuis te Hoorn.

Zaterdag 13 juni werd de markt gehouden in het Westfriesgasthuis te Hoorn.

Een markt georganiseerd door het Westfriesgasthuis, Omring Kraamzorg, KraamZus, De Kraamvogel, Kraamburo10.nl en GGD Hollands Noorden.

Sandra Zuurbier (inzamelpunt Breezand) stond er namens onze Stichting.

De opkomst was groot, de standhouders enthousiast en de catering goed! Er zijn flink wat flyers uitgedeeld en knuffels verkocht dus we kunnen terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde markt!



Bollen Buiken en Baby Beurs - Druten

Onderstaand verslag had in de vorige nieuwsbrief gemogen maar was vergeten. We willen jullie graag alsnog verslag doen van de inzet van onze vrijwilligers:

Net als 2 jaar geleden, hebben we een stand gesponsord gekregen op de Bollen Buiken en Baby Beurs, ditmaal in het Gelderse Druten. De perfecte manier om onze Stichting weer eens aan flink wat naamsbekendheid te helpen.

Gewapend met voldoende flyers, posters, ballonnen en natuurlijk een doos vol puzzels en brocante plankjes, vertrek ik op 19 november met Petra van Oorschot, onze inzamelpunt in Uden, naar Druten. Na het aankleden van onze stand, druppelen rond 10.00 uur de eerste bezoekers binnen. Vragen we mensen of ze bekend zijn met onze Stichting, dan horen we veelal een geïnteresseerde 'nee'. Zodra we mensen ons doel uitleggen, zijn de meeste toch wel verbaasd verrast: "Ik heb van de oudste nog zoveel over, maar nu krijg ik weer een nieuw kraampakket!" "Ik weet al dat ik in het ziekenhuis ga bevallen, dus ik heb niet zoveel nodig!" en "Ik heb nog steeds een doos op zolder staan!" zijn de meest gehoorde opmerkingen, waarna mensen blij zijn dat ze eindelijk iets met die spullen kunnen doen, voordat het in de container zou belanden. Met een flyer in de hand, wijzen we mensen nog op de leuke, kindvriendelijke houten puzzels. Hoewel iedereen ze erg leuk vindt en het dicht tegen Sinterklaas loopt, laten veel mensen de puzzels dit keer helaas liggen.

Helaas horen we vandaag ook voor de eerste keer, een aantal mensen die het kraampakket niet langer in het basispakket van hun zorgverzekering hebben. Mensen die dus alleen het hoognodige kopen en waarschijnlijk weinig of geen restanten zullen hebben. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die niet te voorkomen is, maar toch vragen we ook deze mensen om aan ons te denken; ook als het geen kraammaterialen zijn, maar bijvoorbeeld ook kleertjes, ongebruikte flessen/spenen en andere kind-gerelateerde zaken.

Op een rustig moment, loop ik zelf ook even een rondje langs de 70-tal andere standjes. Zelf als jonge moeder is dat natuurlijk al erg leuk om te doen, maar dit is ook de ultieme kans om even wat te netwerken voor onze Stichting. 2 Kraambureaus die graag wat flyers hebben (en een adreskaartje om in de toekomst nog meer te bestellen). Een verloskundige die vraagt om een banner voor op hun reclame-tv in de wachtkamer. Een medewerker van een borstvoedingsvereniging die vraagt of we iets kunnen doen met oude kolfapparaten; nou en of!! Ik kom zelfs een kraamzorgzorgster tegen die dolgraag voor ons in wil zamelen!! Uiteindelijk kom ik ook iemand van de organisatie tegen. Zij is erg geïnteresseerd in onze ervaringen; voor hun is de beurs pas geslaagd als het ook voor ons een goede dag is geweest. En dat was het: Met zo'n ruim 800 bezoekers is het een goed bezochte beurs geweest, hebben wij Stichting Baby Hope de nodige naamsbekendheid kunnen geven en zijn er uiteindelijk toch nog 3 puzzels verkocht.

Tenslotte bedank ik haar vriendelijk voor de mogelijkheid om met een gesponsorde stand deel te nemen aan deze beurs en hou ik me aanbevolen voor een eventuele volgende editie.

Donaties

Donatie naar aanleiding van jubileum verpleegkundigen Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn

5 collega's, allen werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling verloskunde van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, vierden een jubileumfeestje.

In plaats van cadeautjes werd aan de collega's een donatie gevraagd voor Stichting Baby Hope. Dit leverde het mooie bedrag van € 417,50 op!

In overleg met de jubilarissen is gekozen om dit bedrag te schenken aan Vroedvrouw Ellen voor de kraamkliniek in Gambia, een project dat mooi aansluit op hun werk. Een ontroerde Ellen Plaschek liet weten heel blij te zijn met deze donatie en ons zal laten weten waaraan het geld besteed zal worden.

Op de foto zijn de 5 jubilarissen te zien:





Uniformen de Waarden goed ingezet!

Het begon als een spontane actie in 2013 maar is inmiddels ingeburgerd. De uniformen van Kraamzorg de Waarden die vervangen worden maar nog prima bruikbaar zijn, worden doorgegeven via de inzamelpunten van Baby Hope. Mede dankzij onze transportvrijwilliger Anneke de Jong uit Hazerswoude-dorp. Zij is hier actief mee bezig geweest en heeft Baby Hope aangegeven als bestedingsdoel. In de loop van de tijd zijn er al diverse keren tassen vol met uniformen in allerlei maten terecht gekomen in het depot in Ter Aar. Yvonne Bergman, van het project Vrouwen voor Vrouwen in Senegal, heeft er een flink aantal opgestuurd naar Senegal. De foto's die daarvan terug zijn gekomen, zijn tijdloos. Ook Truus Groenendijk kwam graag naar Ter Aar tijdens een kort verblijf in Nederland. Zij heeft ervoor gezorgd dat er begin dit jaar een flink aantal uniformen meegegaan zijn naar Oeganda.

Heel veel uniformeren voor Malawi

Of we interesse hadden in uniformen voor projecten van Baby Hope?

Natuurlijk! In maart kregen we deze vraag van Elsbeth van Herk, werkzaam in verpleeghuis De Hanenpraj in Gouda. De uniformen van zo'n 150 medewerkers werd vernieuwd en de exemplaren die nog netjes waren, wilden ze graag schenken aan een goed doel. Het werden uiteindelijk 2 draadcontainers vol – een super gevulde auto van Marieke ging retour richting het depot in Ter Aar. Wil Winkelman (Malawi) heeft in april de uniformen opgehaald en meegestuurd in de eerstvolgende container. Dus die komen op een prima plek terecht!!!



Vervolg: CZ knuffels krijgen een nieuwe bestemming!

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over de duizenden CZ knuffeltjes die ons gedoneerd waren en welke verdeeld zijn over een aantal projecten. Via Yvonne Bergman zijn ze in Senegal terecht gekomen. Een foto die we jullie niet willen onthouden!



En hier zijn ook nog een paar foto's waarop te zien is dat de goederen, geschonken door Agis, van Natalis, in gebruik genomen zijn:



Projecten

Vroedvrouw Ellen

Al weer bijna 4 jaar zetten we ons in voor de Jammeh Foundation for Peace Hospital (JFPH) in Gambia. Dit is een klein, maar ontzettend druk ziekenhuis. Er wordt vooral geboortezorg gegeven in deze kliniek.

Vanuit 'een keertje meegaan en meewerken in Gambia' is er nu een stichting aan het ontstaan. We hebben al deze tijd onder de naam 'VroedvrouwEllen' gewerkt maar we gaan nu door als 'Puur foundation'. Dit doen we omdat we als Puur vroedvrouwen ons verantwoordelijk voelen voor veilige geboortezorg. Hier, maar ook elders op deze wereld.

We richten ons met name op het faciliteren van de kliniek in materialen om hygiënisch te werken; restanten kraampakketten dus. Daarnaast geven we trainingen en proberen we samen met de directeur te kijken naar verbeteringen in de zorg.

Ondertussen met geweldige resultaten, daling van moeder-en-kindsterfte. Dit maakt ons ontzettend dankbaar en ook trots. We zien wat het verschil is tussen wel of geen navelklem, wel of geen schoon maandverband, wel of geen onderlegger.....

Wij kunnen dit alleen doen met jullie hulp. In dit ziekenhuis zijn er op hoogtij dagen 20 bevallingen (7 bedden). Dus wij kunnen nog zo onze cliënten aansporen alle restanten in te leveren en het door te vertellen, zonder Baby Hope zijn we nergens.

We sturen 4 keer per jaar stak ingepakte pakketten. Alles gesorteerd en zo mogelijk uit de omverpakking (rommel hebben ze genoeg). We sorteren het zo goed, omdat ze er ander geen wijs uit worden. Kasten inruimen is voor ons geen probleem, maar als je nooit een kast hebt gehad is het niet vanzelfsprekend.

De verzendingen bekostigen we met donaties. Dit kunnen we goed gebruiken, want een zending kost ongeveer €700,- (dat maakt ook dat we zo strak en zorgvuldig alles inpakken). We kregen recent via Baby Hope een donatie uit Apeldoorn van jubilarissen (van ruim €400,-) en van een kinderdagverblijf uit Vught een donatie van een markt (van ruim €100,-; deze donatie wordt gebruikt voor stevige moppen die passen bij de gekregen schoonmaakkarren). Naast donaties proberen we ook geld te 'verdienen'. We doen een sponsoringsactie en binnenkort een tweedehands kledingbeurs in de praktijk.

Natuurlijk staat er ook weer een reis op de planning om naar de kliniek te gaan. We zullen dan de door ons opgezette postnatale poli verder uit gaan bouwen. In juli gaat onze volgende zending en een dezer dagen komt er weer een aan in Gambia.

Wij gaan door, onnodige sterfte rondom bevalling en kraambed moet dalen.

Kijk voor meer verhalen op vroedvrouwellen.nl



Strak ingepakt



Postpartum poli



Vorraadkamer



Whiteboard

Bedankt Stichting Baby Hope!

Ik ben Agnes Kaslander en werk al ruim 21 jaar als gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling verloskunde / gynaecologie in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Afgelopen april ben ik samen met de Stichting Vrouwen voor Vrouwen (Women for Women Foundation) in Nepal geweest. Deze Stichting VvV is een Nederlandse stichting die gezondheidsprojecten opzet voor vrouwen in



Nepal. De projecten hebben een medisch karakter en zijn gericht op verzakkingen van de bekkenbodem. Een fantastisch reis waarin we in de regio Parbat 8 dorpen bezochten en 991 vrouwen gezien hebben tijdens onze kampen. 21 Gezondheidswerkers (ANM's) werden opgeleid in het herkennen van een verzakking en het plaatsen van ringen. Een fantastische reis waarin ik prachtige mensen heb ontmoet en mee heb mogen samenwerken.

Maar een week na thuiskomst werd iedereen opgeschrikt door de aardbeving. De stichting startte vrij snel een noodhulpactie. De noodhulp is vooral gericht op het district Dhading. In dit district heeft de stichting vele jaren gewerkt en heeft hier nauwe contacten. Vele dorpen in dit district zijn door de aardbeving volledig weggevaagd. Vanuit Nepal

werden o.a. spullen gevraagd voor bevallingen.

En zo kwam ik in het verhaal. Bevallingssetjes samenstellen. Na een korte brainstorm kwamen we uit op 500 zakjes te maken met 2 navelklemmen, steriele gazen, een babymutsje en een schaar / scalpel om de navelstreng door te nemen. Ik ging direct aan de gang. Patiënten kregen na de bevalling in het ziekenhuis een korte brief met het verzoek hun niet gebruikte navelklem en steriele gazen uit het kraampakket in te leveren op de afdeling. Ik ging bedrijven bellen/ aanschrijven die deze producten verkochten. Ik benaderde verschillende verloskundigen praktijken en kraamcentra 's. Zo kwam ik ook in contact met de Stichting Baby Hope. Mijn mail aan Marieke van Weele was bijzonder. Direct bood zij haar hulp aan. Er ontstond een leuke ruilhandel. Naast de navelklemmen en steriele gazen kreeg ik halve kraampakketten aangeboden. Omdat ik hier niets mee kan doen bracht ik die spullen bij Marieke, en zo kreeg ik weer navelklemmen en steriele gazen. Ondertussen is het bij mij thuis een soort distributiecentrum geworden. Meer dan 1000 navelklemmen, ruim 3000 steriele gazen en ruim 500 babymutsjes. Vele bedrijven hebben hier ook aan bijgedragen en natuurlijk de gulheid van Stichting Baby Hope. Op korte termijn hoop ik de vracht richting Nepal te kunnen verzenden, zodat de moeders veilig kunnen bevallen met een "basis-partusset" en baby's een goede start kunnen hebben.

Meer informatie over het werk van de stichting kunt u vinden op www.vrouwenvoorvrouwen.nl. Mijn volledige reisverslag kunt u op deze site vinden onder het kopje "nieuws" en daarna klikt u door op "verslagen".

Hartelijke groet, Agnes Kaslander



Dit was de nieuwsbrief van Stichting Baby Hope van juni 2015. Je bijdrage aan de volgende nieuwsbrief, die in oktober gaat verschijnen, is welkom! Deze graag aanleveren vóór 1 oktober.

Graag wijzen we u er nog op dat we ook een web shop hebben: <http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop>